

# Door2Door

*vierde editie 2018* *September 2018* *Vierde editie*



*In deze uitgave*

- Door2Door agenda & workshops
- Een vertrouwenspersoon voor sekswerkers, waarom?
- Hoe zit dat met toeslag kinderopvang als je een sekswerker bent?
- Interview met de jobcoach van het PMW
- Werken als chauffeur bij een escortservice hoe is dat?
- 2 vrouwen vertellen hoe ze onder dwang hebben gewerkt en hoe ze er sterker uitkwamen
- Tips & tricks

## *Door2Door agenda & workshops*

- GGD/SOA spreekuur: elke eerste en derde donderdag van de maand van 18.00 tot 20.00  
(zorg dat je er zo vroeg mogelijk bent!) check de website voor eventuele wijzigingen.
- Jobcoachspreekuur: elke eerste dinsdag van de maand 14.00-15.00
- Politieprekeuur (CPM) elke tweede dinsdag van de maand 15.00-16.00
- Artistieke workshop: elke dinsdag van 14.00-15.30
- SM workshop 3 oktober 13.00-14.30
- Workshop paaldansen 25 oktober 18.30-20.00
- Gratis Nederlandse les op elk niveau op iedere maandagochtend 11.00-12.30



## *Vertrouwenspersoon voor de seksbranche*

Elma Brussé bekleedt deze functie inmiddels al 3 jaar voor sekswerkers in Rotterdam en omstreken.

Hiervoor werkte zij ruim 15 jaar als maatschappelijk werkster, onder andere bij het PMW (prostitutie maatschappelijk werk) bij de verslavingszorg en psychiatrie en voor slachtoffers van huiselijk geweld.

Elma werkt vanuit Door2Door maar gaat er ook op uit,

“Het veldwerken vind ik het leukste aan mijn werk, ik ga langs bij de bedrijven in Rotterdam en ontmoet dan heel diverse mensen, van zeer hoogopgeleid tot heel excentriek en van een Japanse sekswerker tot aan een Zeeuwse call girl toe, geen enkele dag is hetzelfde.

De seksbranche is een dynamische wereld en ieder bedrijf probeert het om zijn eigen sfeer te creëren, ik vind het interessant om te zien hoe dat vorm krijgt.

In de loop der tijd zijn er best veel bedrijven gesloten maar zijn er ook een aantal nieuwe bedrijven opengegaan.

Er is altijd wel ontwikkeling in de branche en ook al zie ik regelmatig bekende gezichten, er komen ook steeds weer nieuwe gezichten bij.”

Elma zit aan de lange tafel bij Door2Door met een mega hoge kop thee, ze denkt diep na wanneer ik haar de vraag stel wat haar ertoe heeft bewogen om als vertrouwenspersoon aan de slag te gaan.

“De branche bestaat al sinds mensenheugenis maar er is nog steeds heel erg veel te doen aan bijvoorbeeld het taboe en het stigma dat rust op sekswerk.

Het is toch onvoorstelbaar dat als je in 2018 als zelfstandige wilt werken nog steeds moeilijkheden ondervindt om bijvoorbeeld een zakelijke bankrekening te openen, dat er nog weinig toegang is tot allerlei diensten en denk ook aan verzekeraars die dwarsliggen!

Er is dus genoeg werk aan de winkel en ik draag graag mijn steentje bij aan de verbetering van werkomstandigheden, ik hoor helaas ook nog weleens dat exploitanten veel bepalen voor sekswerkers en ook daarin valt dan nog genoeg te doen.

Tenminste als een sekswerker iemand in vertrouwen durft te nemen want dat is niet iets wat direct ontstaat en vaak wel enige tijd nodig heeft. Belangrijk is om regelmatig langs te gaan bij bedrijven, contact te houden met berichtjes of appjes en te zorgen dat om te zo te zeggen 'mijn gezicht bekend is'. Verder kan je (anoniem) een bericht/app of mailtje sturen, bellen of een persoonlijk gesprek hebben. Dat kan bij Door2door of op een andere plek die voor jou

prettig is. Ik ga dan na wat je wilt bespreken. Gaat het om informatie en of advies, een verwijzing of wil je iets melden? Niets is gek en samen kijken we wat er speelt en wat je verder ermee wilt doen.

Het komt voor dat mensen mij in vertrouwen nemen omdat ze een onderbuikgevoel hebben dat een collega ernstig in de problemen zit, of dat er vermoedens zijn dat er dwang in het spel is.

Bijvoorbeeld doordat er regelmatig blauwe plekken te zien zijn of er controle lijkt te worden uitgeoefend doordat er telkens moet worden doorgegeven wat er verdiend is.

Ik ga met deze informatie uiteraard heel secuur en discreet om, vertrouwelijkheid is heel erg van belang.

Andere dingen waar je bij mij voor terecht kan zijn; als je een klacht wilt indienen, als je tegen zaken aanloopt in je contact met de exploitant, de politie, de hulpverlening, de gemeente of de toezichthouder.

En eventueel kan ik je ook helpen met een melding bij Meld misdaad anoniem, of als je daar vragen over hebt.

#### Waar en hoe ben ik te bereiken?

Je kunt me vinden bij Door2Door op:

Maandag 10:00-13:00 uur

Dinsdag 14:00-17:00 uur

Donderdag 18:00-21:00 uur

Adres: Rochussenstraat 301, 3023 DE Rotterdam

[vertrouwenspersoon@door2doorrotterdam.nl](mailto:vertrouwenspersoon@door2doorrotterdam.nl)

Bel of WhatsApp naar 06- 10 50 38 97

*Hoe zit het met toeslag kinderopvang?*



Natuurlijk kan ook een sekswerker diverse toeslagen aanvragen, waaronder een toeslag voor kinderopvang!

De hoogte van de te ontvangen toeslag is gebaseerd op de hoogte van het inkomen dat iemand in een jaar gaat verdienen. Dat houdt in dat de aanvrager van de toeslag een schatting moet maken van het te verwachten inkomen. Dit ligt bij sekswerkers wel wat lastig omdat de inkomsten wisselen, maar het is met wat rekenwerk wel zo dat een inkomen te schatten moet zijn, waarmee dan ook een toeslag kan worden aangevraagd.

Wat je daarbij wel rekening moet houden is het feit dat er na afloop van het jaar een herberekening van het recht op de toeslag plaatsvindt op basis van het inkomen dat over dat jaar in de aangifte inkomstenbelasting is opgegeven.

Oftewel: blijkt je inkomen achteraf hoger dan je bij de aanvraag van de toeslag hebt opgegeven, dan is er de reële kans dat je teveel toeslag heb gekregen en moet je dat teveel terugbetalen maar daar staat tegenover dat je een terugbetaling van de toeslag kunt krijgen als achteraf blijkt dat je werkelijke inkomen lager zijn dan dat je bij de aanvraag hebt opgegeven.

Op de website van Toeslagen vind je een mogelijkheid om een proefberekening te maken waarmee je kunt zien op welk bedrag aan toeslagen je recht hebt.

<https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/toeslagen>

Er zijn in Rotterdam meerdere mogelijkheden om kinderopvang te krijgen voor mensen die werken op onregelmatige tijden zoals bijvoorbeeld: <https://bimbola.nl/kinderdagverblijf/opvangmogelijkheden-kdv/> Meer kinderopvang in Rotterdam: <https://www.beste-kinderdagverblijf.nl/kinderdagverblijven-rotterdam/> Liever kleinschalige opvang in huiselijke kring? Kijk dan op <https://www.viaviela.nl>



*Jobcoach* Rolinka staat op een open manier in het leven, houdt van mensen en bekijkt iedereen als een uniek individu wat goed van pas komt in haar functie als jobcoach.

Juist door deze benadering is zij in staat om voor iedereen haar werk op maat te leveren en dat is vaak hard nodig want eenieder die haar hulp inschakelt heeft een uniek verhaal met heel eigen capaciteiten en ook eigen uitdagingen.

Voor mensen die als sekswerker hebben gewerkt en het job-coaching traject ingaan, kan er nog weleens een culture shock ontstaan wanneer ze in de reguliere branches aan de slag gaan. Ze krijgen daarbij ondersteuning van Rolinka die met haar natuurlijke drive om anderen verder te helpen, door haar empathisch (luister)vermogen, tact en know how, in te zetten.

Rolinka geeft aan dat het omgaan met een salaris per week of per maand is bijvoorbeeld een omschakeling waarmee geworsteld wordt maar ook de wisseling van het dagritme kan in het begin als zwaar worden ervaren. Natuurlijk komt er een hoop op je af met een nieuwe baan of opleiding, die omslag doorstaan is soms een grote uitdaging en ik doe er alles aan om een cliënt daar goed doorheen te loodsen met een luisterend oor en advies.

“Het belangrijkste streven is voor mij om voor de cliënt de mogelijkheden te creëren een nieuw pad in te slaan, het leven is een ontdekkingsreis en ik vind het een eer om iemand op zijn of haar pad te mogen gidsen”.

Ze is zelf praktisch ingesteld en steekt graag mijn handen uit mijn mouwen, ze begrijpt dat het totaal omzetten van je leven pittig is maar verwacht dat er samen het traject ingegaan wordt en dat de cliënt die instelling met haar deelt, ze is je gids maar je moet het pad zelf bewandelen.

“Ik denkt in kansen en in oplossingen, die draagt ik ook aan maar merk weleens dat cliënten soms het idee hebben dat ik van A tot Z het hele traject voor ze uitvoer en kan toveren, dit is natuurlijk niet het geval”.

Heb je gaten in je c.v. dan heb ik daar trucjes voor en heb je geen sollicitatie skills is er ook geen man overboord, ik prep je en je komt beslagen ten ijs maar nogmaals, ik gids je er doorheen maar je zult het zelf moeten doen, initiatief is ook iets wat je bijvoorbeeld in het bedrijfsleven moet tonen dus ook dat hoort bij de training en het traject.

Ik spreek de taal van werkgevers, onderhoud daar ook contacten mee bijvoorbeeld het CSU, je kunt dus zeggen dat ik goed weet wat zij willen zien en verwachten van sollicitanten.

Mijn baan en bezigheden zijn dus erg afwisselend en veelomvattend, ik doe dit vanaf 2016 en daarvoor was ik maatschappelijk werkster, deze functie kwam vrij en ik was toe aan een nieuwe uitdaging, die heb ik zeker gevonden haha! Waar ik nog wel tegen aan loop zijn afspraken die niet nagekomen worden of veel te laat, dat maakt het enorm lastig om mogelijkheden te creëren.

Natuurlijk snap ik best dat het traject niet alleen leuk is maar soms ook een beetje eng maar mijn eerste en grootste advies is wel: wees punctueel en zet je opties breed in, voor mensen met een buitenlandse achtergrond is het essentieel Nederlands te kunnen spreken en schrijven (die mogelijkheden bieden we ook aan) dan heb je alle kans van slagen en kan ik mijn werk ook efficiënt doen.

Ik geef basic Word workshops omdat vrijwel ieder bedrijf ermee werkt, dat is dus onmisbaar als skill, 2 maal per jaar hebben wij ook een sollicitatietraining in het Engels, weet een cliënt nog niet precies wat hij of zij aan mogelijkheden en interesses heeft dan kunnen we die samen onderzoeken.”

Wil je een afspraak of meer informatie? Bel dan 010-2365210

Bezoekadres: Pieter de Hoochweg 110

3024 BH Rotterdam

Email : pmw@stichtinghumanitas.nl

Telefoon : 010 – 23 65 212

Bereikbaar ma. t/m vr. 9.00-17.00u.

*Rolinka is gespecialiseerd in het uitstapprogramma*

*Binnen het uitstapprogramma krijgt iedere deelnemer een maatschappelijk werker toegewezen. Tevens kan de deelnemer terecht bij de jobcoach in het uitstapprogramma. De maatschappelijk werker en de jobcoach kunnen hulp bieden bij:*

- *Het zoeken naar ander werk. Cliënten die eerst meer werkervaring op willen doen, helpt PMW bij het zoeken van vrijwilligerswerk.*
- *Het aanvragen van een uitkering (mits de deelnemer hier recht op heeft).*
- *Het zoeken naar passende woonruimte.*
- *Het zoeken naar een geschikte opleiding of cursus. Deelnemers die onvoldoende Nederlands spreken, helpt PMW bij het zoeken naar taalonderwijs.*
- *Het op orde krijgen van praktische zaken zoals het regelen van verzekeringen, het in kaart brengen van eventuele schulden en het aanvragen van toeslagen.*
- *Het zoeken naar oplossingen voor juridische problemen. PMW werkt hiervoor samen met gespecialiseerde advocaten.*

## *SM Workshop*



Wil jij jouw skills uitbreiden, je klantenkring vergroten door meer expertise op te doen?

Gratis SM workshop bij Door2Door 3 oktober 13.00-14.30

Krijg les van een professionele dominatrix

In de workshop worden de volgende skills behandeld:

- Veilig werken met SM
- BDSM
- bondage
- blinddoeken
- soft sm
- kinky-onderdanig
- materialen en nog veel meer!

Let op! Er is veel vraag geweest naar deze workshop Schrijf je dus snel in via de website

<http://www.door2doorrotterdam.nl/site/>

of bel: 010- 795 64 61



## *Werken als chauffeur bij een escort service*



“Dat leek me wel een relaxed baantje, van a naar b en dan een vrolijke escort mee”

Ben begint te lachen en haalt zijn schouders op “ik had er geen idee van wat me te wachten stond, was van huis uit aannemer maar zat zonder werk, het was crisis en ik had een vriendin die bij een escort service werkte en me daar introduceerde.

Ik kon dezelfde avond starten en mocht met haar rijden wat fijn was want zij kon me precies uitleggen wat de bedoeling was want de eigenaar had meer interesse voor de Mac Donalds dan voor zijn chauffeurs, daar had ik al conclusies uit kunnen trekken maar ik was nog vol vertrouwen dat alles wel goed geregeld zou zijn” hij lacht opnieuw en steekt een sigaret aan.

“We kregen van het bedrijf een tas met condooms die ik aan de dames kon geven als ze naar binnen gingen plus een lijst waarop we gegevens van de boekingen in moesten vullen en een enveloppe om die aan het bureau af te dragen met het geld van de avond en we gingen op pad.

De eerste boeking was in een klein dorp in de regio van Rotterdam waar ik nog nooit van had gehoord.

Het meisje was na een uurtje klaar en ik had de lijst al ingevuld nu kon het geld in de enveloppe en na een half uurtje timeren wat eigenlijk gewoon neerkomt op een kop koffie drinken bij de benzinepomp hadden we nog een boeking, deze in de regio van Leiden, een stukje rijden maar gelukkig is er in de avond zelden file dus we reden lekker door.

De boeking was op een vakantiepark en het zoeken was lastig, het werd nog erger toen de beheerder van het park kwam vragen wat we op het terrein deden maar het meisje was heel bijdehand en zei dat we op visite gingen en het nummer van het huisje niet goed konden vinden, op de aanwijzingen van de beheerder waren we er zo en kon ze naar binnen toe, ik liep terug naar mijn auto en zei tegen de beheerder dat ik vergeten was om sigaretten mee te nemen anders zou hij argwaan krijgen en discretie is enorm belangrijk.

Die boeking werd uur na uur verlengd en uiteindelijk duurde het in totaal 5 uur voordat het meisje weer in de auto zat.

Ik dacht wow, dit gaat goed zeg misschien blijf ik dit baantje wel doen!

De volgende avond reed ik weer met haar wat voor mij ook fijn was want we kenden elkaar al en ze kon me wat meer vertellen over het bedrijf en hoe dat geleid werd, ze waarschuwde me ook voor gekonkel, vriendjespolitiek van de eigenaar met de chauffeurs en dat ze me in het begin veel zouden matsen om me gefocust te houden en dat er ook avonden bij zouden zitten waarop het allemaal minder soepel zou gaan.

Na een week werd ik ingedeeld met een andere dame, ik kreeg de app met het adres van de boeking erop en het bedrag dat daar afgerekend moest worden van de telefoniste en het telefoonnummer van de dame erbij dus ik belde haar op en zij hing direct in mijn oor op, vlak erna kreeg ik een app dat zij bij haar vriend zat en die wist helemaal niet wat zijn vriendin ging doen dus ik mocht alleen appen en dat deed ik dan ook, een half uurtje later zat ze bij me in de auto en gingen we op weg.

Ze vertelde mij dat veel dames het werk stiekem doen en dat ik beter met een berichtje moest aankondigen dat er een boeking is en waar ik kan dan moest ophalen, weer wat geleerd!

Deze dame was heel vriendelijk tegen me en voor ik het wist gingen de namen van bijna iedereen die in het bedrijf werkte over de tong, ik dacht nog even dat ze zo bij de krant kon werken maar gelukkig was haar boeking niet ver rijden en kon ze bij de klant naar binnen.

Na 5 minuutjes kwam het appje bij me binnen dat alles oke was en dat de klant had betaald dus toen zocht ik een parkeerplekje op 2 minuten van het adres vandaan en daar wachtte ik tot ze weer naar buiten kwam.

Eenmaal in de auto vertelde ze me ongevraagd precies wat er zich binnen had afgespeeld en ik vond het wel leuk om te horen want deze klant had heel bijzondere wensen waar ik nog nooit van gehoord had.

Al gauw werd ik ook op de andere dames hun boekingen ingezet en leerde ik dat een chauffeur vooral een praatpaal is voor de dames en dat het handig was om nergens op in te gaan, zo kreeg ik een uitnodiging om eens gezellig te komen eten bij een van de dames met wie ik vaak werkte, daar eenmaal aangekomen stonden er 3 Ikea dozen en een zielig verhaal over het bed van het kindje dat daar al maanden in zat en of ik niet toevallig wist hoe dat gemonteerd moest worden.

Natuurlijk heb ik dat gedaan maar al gauw werd ik continu gebeld of ik toevallig ook nog andere karweitjes kon doen, ook het vele geklets over collega chauffeurs en dames en de telefoniste liet ik een oor in en het andere uitgaan anders heb je zo ruzie met de hele tent en daar kwam ik allemaal niet voor, er werd heel erg veel geroddeld.

Het raarste dat ik heb meegemaakt? Dat is moeilijk kiezen hoor.. ik vond het bizar dat de eigenaar van de escort service de dames het bed in probeerde te krijgen door ze te zeggen dat hij ze voor de klanten moest testen en ze daarmee het idee geven dat ze zo meer boekingen konden krijgen, dat dit ook nog lukte en daar natuurlijk niet meer boekingen van kwamen maar wel meer geroddel en onrust, er waren een paar dames die allemaal dachten dat zij de vriendin van de eigenaar was.

Zijn vrouw ging zelf naar klanten toe met notabene chauffeurs van het bedrijf maar dat was dan ineens “een neef of oude buurman” terwijl we daar om de haverklap boekingen hadden en ook zij kwam klokslag na een uur naar buiten.

Wat ik heel raar vond was dat er verslaafde dames werden aangenomen, ik dacht dat zoiets slecht zou zijn voor de naam van het bedrijf maar volgens de eigenaar werkten deze dames juist langer door omdat ze meer geld nodig hadden.

Eigenlijk kun je gerust zeggen dat mijn complete voorstelling van een escort service en alles wat daarmee samen gaat totaal is veranderd. Er heerste een cultuur van graaien, wantrouwen, achterklap en pressie.

Natuurlijk zijn er nog veel meer bureaus en ik ga ervanuit dat deze op een betere manier met hun personeel omgaan, dit heb ik ook vaker van dames gehoord. Ik had het er weleens moeilijk mee en we praatten daarover met elkaar.

Op het moment dat een meisje die uit Ridderkerk kwam in Delft door de eigenaar uit de auto werd gezet omdat zij geen volgende boeking meer wilde aannemen wist ik dat ik niet langer aan het bedrijf verbonden wilde zijn.

Dames gedroegen zich ook niet allemaal volgens het boekje, zo had ik regelmatig last van dames die een boeking hadden maar niet te bereiken waren terwijl ze steen en been zaten te klagen wanneer het stil was omdat ze geld nodig hadden en er waren ook dames die bij klanten stalen, daar kwam steevast trammelant van natuurlijk.

Regelmatig werd ik gevraagd om dames buiten het bureau om naar klanten te brengen maar daar werkte ik niet aan mee, ook niet als ik dagen lang geen boekingen kreeg terwijl ik van de dames hoorde dat zij door andere chauffeurs werden gereden of soms zelf 4 dames door de eigenaar omdat hij al het geld voor zichzelf wilde houden, dames werden daar ook de dupe van, bijvoorbeeld als de boekingen ver uiteen lagen dan kon het zomaar gebeuren dat een dame in haar jurkje midden in de nacht 45 minuten buiten stond te wachten om weer opgehaald te worden. Ik deed bewust geen boekingen buiten het bureau om zodat ik niet chantabel werd maar ook vanuit het oogpunt van veiligheid, stel voor het gaat fout daar binnen en er komt gedonder van dan heb ik meegewerkt aan illegale prostitutie en daar hangen zware consequenties aan.

Ik heb ook leuke dingen meegemaakt, zo kregen mijn zoontjes mooie cadeaus van dames met wie ik regelmatig reed omdat ze wisten wanneer zij jarig waren en heb ik ook ontzettend veel gelachen om verhalen die me werden verteld over klanten die de meest bizarre wensen hadden, zoals een klant die in luiers lag en zichzelf als een baby wilde laten behandelen door de escorts.

Ik heb alles bij elkaar een jaar gewerkt als chauffeur toen ik werd gebeld voor een mooie aannemers klus, dat viel precies in de periode dat ik gevoelsmatig ook helemaal klaar was met het rijden dus dat kwam me goed uit.

Ik ben blij met de ervaringen die ik heb opgedaan en escorts bekijk nu heel anders dan ervoor, ik had daar altijd een beetje een luxe idee over, dat was nergens voor nodig, deze dames werken echt keihard en hebben meer dan eens overal in het leven de wind tegen maar toch blijven ze veelal positief en dat vond ik echt heel erg knap, ik heb enorm veel respect voor sekswerkers.

Wanneer vrienden nu lollige opmerkingen maken over sekswerkers zet ik ze op hun plaats.

Voor mensen die deze groep uit proberen te buiten op wat voor manier dan ik heb ik maar een ding te zeggen,

*Karma is a bitch only if you are..”*



*Presenteert: Workshop paaldansen*



*Wil jij jouw skills uitbreiden met een paaldans act?*

*De bekende paaldanseres Cherissa Augustinus geeft haar workshop donderdag 25 oktober bij Door2Door en leert jou dan de fijne kneepjes van haar vak!*

*Kosten: gratis! (Trek makkelijk zittende kleding aan.)*

*Aanmelden kan via onze site: <http://www.door2doorrotterdam.nl>  
Wees er snel bij want vol is vol..*

*Tijd en plaats:*

*Rochussenstraat 301 3023 DE Rotterdam  
donderdag 25 oktober 18.30-20.30*

*Metro halte Coolhaven, parkeren kan voor de deur!*



Rabia zit goed in haar vel, ze straalt zelfvertrouwen en rust uit. Een paar jaar geleden zat ze er heel anders bij vertelt ze me. Tijdens de interview sessies valt het me op hoe zelfbewust en analytisch zij over zichzelf kan praten.

“Mijn verleden heeft me heel veel geleerd over mijzelf, over hoe ik in elkaar steek, waar ik mijn grenzen heb liggen, waar mijn sterke punten zitten en hoe ik die optimaal kan inzetten maar vooral ook over mijn zwakheden en hoe ik die moet beschermen en er mijn kracht van kan maken.”

Mijn leven is een rollercoaster geweest, heb een moeilijke jeugd gehad om het zachtjes uit te drukken maar had een roeping en dat was het leger te dienen, ten minste dat dacht ik.

Nu ik terugkijk denk ik dat mijn grootste motivatie om in dienst te gaan was om mijn ouders trots te maken. Zij waren namelijk ook beroepsmilitairen geweest.

Ik heb er veel geleerd en er ook zeker een leuke tijd gehad maar heb op een keiharde manier geleerd dat ik er niet klaar voor was mezelf daar staande te houden.

Ik was jong en zeer naïef, tegen de seksuele intimidatie die ik ervaarde was ik totaal niet opgewassen.

Er was veel gebeurd in mijn leven, te veel en ik kon het niet plaatsen.

Ik heb mezelf heel veel verweten en mezelf de schuld gegeven van dingen waar ik niets aan kon doen, het vrat me op van binnenuit en van de vrolijke ambitieuze jonge vrouw die ik was bleef niet veel meer over.

Door seksueel misbruik tijdens mijn jeugd en veel seksuele intimidatie op mijn werk ben ik flink aan mijn eigenwaarde gaan twijfelen. Ben ik een slet? Ben ik een hoer? Ben ik alleen maar goed voor seks? Eigenlijk kun je gerust zeggen dat ik me helemaal alleen op de wereld voelde, zo veel gevoelens, zo veel situaties en ik kon het allemaal niet meer plaatsen of er op een liefdevolle manier met iemand over praten. Daar ging ik heel dubbel mee om, enerzijds isoleerde ik mezelf van iedereen die me kon raken en anderzijds verdrong ik mijn verdriet met vluchten, ging veel uit en zo ontmoette ik helaas mensen die niet het beste met mij voor hadden.

Hoe ik uiteindelijk in de prostitutie terecht ben gekomen is vaak 'Blur' in mijn geheugen. Ik was na mijn diensttijd erg depressief geworden. Het boeide mij niet meer wat er van mij terecht zou komen. Ik hoopte dat ik ergens op een dag dood in de goot gevonden zou worden. Mijn besef van tijden, namen en data is behoorlijk faag van die tijd. Het komt in het kort hierop neer: 'Ik begon met dansen in een club en dan is de stap om mee naar de kamer te gaan steeds kleiner.' Mijn, toen der tijd 'vriend', Jack moedigde me aan om achter het raam te gaan.

Hij was flink wat jaren ouder dan ik, had een vlotte babbel, gaf me de aandacht die ik zo miste en tja, wat wist ik nou van liefde? Het enige wat ik niet meer wilde was het alleen zijn.

Door zijn aandacht en het gevoel dat hij mij gaf, dat ik onderdeel was van een twee eenheid, dat ik iemand had die onvoorwaardelijk achter mij stond, dat hij mij begreep en ook als ik mezelf verloor dat hij er dan was om me te vangen raakte ik al binnen een maand of drie compleet emotioneel afhankelijk van hem.

Hij moedigde me steeds aan om het "professioneler" aan te pakken en voor het grote geld te gaan. Dit zijn echt slimme vrouwen, business women! Ze hebben schijt wat mensen van hen denken, ze pakken vet geld en kunnen zo aan hun toekomst werken en zelfstandig ondernemer worden!

Voor Jack was het achteraf gezien allemaal een spelletje, kijken hoe ver hij kon gaan.

Ik noem het wel een relatie maar als ik dan bedenk wat een relatie precies is dan was wat wij hadden in de verste verte natuurlijk geen (gezonde) relatie. Als je zo diep in de put zit en je zo eenzaam voelt ben je bereid veel te geloven en te pikken. Dan ben je bereid heel veel rode vlaggen te negeren.

Vaak hoor je op tv of van verhalen dat pooiers klootzakken zijn en hun meisjes keihard mishandelen en uitbuiten. Dit was bij ons niet het geval. Hij mishandelde mij niet, pakte wel mijn geld maar als ik iets nodig had dan kreeg ik dat ook wel. Hij zei me een keer dat hij mij niet zo hoefde te behandelen omdat dat niet nodig was, ik slachtte mezelf al af in mijn hoofd. Hij hoefde dat niet meer te doen. Hier moest ik hem gelijk in geven. Hij wist dat ik mezelf altijd overal de schuld van gaf. Ik vermoedde ook dat hij meer 'vriendinnetjes' had maar hij was vaak bij mij en we konden samen uren praten. Dit was goed genoeg voor mij op dat moment.

We praatten over van alles, over het leven,

jongens die de bocht uitvliegen komen vaak in het criminele circuit terecht en meisjes die de bocht uitvliegen belanden vaak in de prostitutie. Zo was het gewoon volgens hem, klaar.

We begonnen als een stel, toen werd hij mijn pooier, ik leerde ik hem kennen, daarna leerde ik zijn streken doorgronden, ik zette hem op zijn plek door af en toe gratis met een concurrerende pooier een wipje te maken zodat ze geen respect meer voor hem hadden, ik zag hem huilen als hij teveel gedronken had (en gevochten had met andere gasten), ik zag het intens verdrietige jongetje in hem, ik kon hem niet meer respecteren en uiteindelijk drong het tot me door dat waar we mee bezig waren nergens naar toe zou gaan.

Beiden hadden we heel veel talenten, Jack kon heel mooi zingen en ik was creatief.

We wilden wel aan onze toekomst werken maar wisten beiden, denk ik, niet goed hoe we er moesten komen.

We wisten niet hoe we onszelf moesten helen.

Het verschil tussen ons was, hij deed zichzelf wel stoer voor maar hij was geen vechter.

Hij was slim, hij was knap, vlotte babbler maar ik had de ballen om in therapie te gaan en aan mezelf te gaan werken. Ik had de ballen om mezelf in de spiegel aan te kijken en te vragen: 'Gaat een liefdevol persoon zo met zichzelf om?'

Zelfreflectie is vaak heel pijnlijk en confronterend. Je stelt jezelf eerlijke vragen en de antwoorden zijn niet altijd even tof. Je zult vaak een kant van jezelf zien die heel tragisch is. Ik heb mezelf zo vaak gevraagd waarom heb je het gedaan? Mijn antwoord was dan omdat ik niet meer alleen was. Ik kreeg aandacht en werd aangeraakt.

De reden dat ik deze antwoorden gaf werden al snel helder, waarom? Ik ben zonder mijn eigen ouders opgegroeid en ben tijdens mijn jeugd heel veel te kort gekomen.

Ik wist dat hij me misbruikt had en omdat voor elkaar te krijgen mijn diepste angsten en verlangens tegen mij had gebruikt, wat ik hem in het grootste vertrouwen had verteld bespeelde hij om zijn zin te krijgen!

Ik voelde me opnieuw diep beschaamd, vernederd en intens alleen.

Deze keer zou ik er anders mee omgaan, mijn vechtlust nam het over. Ik weigerde om mezelf af te laten serveren door deze wereld, alsof ik maar goed was voor 1 ding.

Ik ging diep op zoek in mezelf naar hoe dit zo ver had kunnen komen.

Ook wilde ik leren mezelf te vergeven, dat ik verkeerde beslissingen heb gemaakt, dat ik ben niet lief geweest naar mezelf toe en beloofde dat in de toekomst wel te zijn. Ik hoef niet langer alles op de keiharde manier te leren.

Therapie was het engste maar ook het meest bevrijdende wat ik ooit heb gedaan. Natuurlijk ben ik vaak pissed geweest op Jack maar ik wist de zoetste wraak is het feit dat ik gewoon gelukkig ben.

Als ik gelukkig ben hebben ze me niet gebroken. Het maakt niet uit of ze het weten/zien of niet, IK weet het en dat is het belangrijkste!

Eigenlijk kun je het goed vergelijken met je huis grondig opruimen, eerst is de chaos compleet en dan stukje bij beetje komt er overzicht en zal je wellicht spullen terug vinden die je lang geleden kwijt was.

Maar dat eerste begin was best zwaar.

Nu, jaren later kijk ik terug op deze periode in mijn leven op een hele dubbele manier.

Enerzijds met spijt dat ik mijn intuïtie en de stem in mijn hoofd heb genegeerd omdat ik zo graag lief gehad wilde worden en anderzijds ben ik dankbaar voor al mijn ervaringen omdat ik hierdoor de scene door en door ken en nu als hulpverlener ten dienste kan zijn.

Toen ik 10 jaar geleden wegging van de Wallen heb ik mezelf 1 ding beloofd.

Ik wist nog niet hoe maar ik zou terugkomen om anderen te helpen of om aan te moedigen.

Deze belofte heb ik waar kunnen maken toen ik samen met SOA AIDS Nederland en Proud een groot onderzoek deed naar geweld en uitbuiting bij sekswerkers. We hebben in 2017 met een team 300+ sekswerkers gesproken naar hun ervaring m.b.t hun werk. Ik vind het fantastisch om met deze branche te blijven werken, ik hou van sekswerkers, ik heb gelachen, gehuild en zal er altijd een bijzondere band mee hebben.

Mijn tips voor sekswerkers die zich af vragen of het wel goed zit in de balans van hun relatie ten opzichte van het werk is: stel jezelf vragen en wees eerlijk tegen jezelf.

Hoe gaat een liefdevol persoon met zichzelf om? Doe ik dat nu?

Ben ik nu de beste versie van mijzelf?

Zou ik mijn vriendin/zus/dochter adviseren om zo door te gaan en alles te accepteren of zou ik ander advies geven? Dat advies moet ook bindend zijn voor mijn eigen acties.

Ik heb mijn verleden verwerkt en schaam me niet langer voor wie ik ben en wat ik meegemaakt heb want ik mag er zijn, net als iedereen. Ik ben niets minder dan een ander ik ben trots op mezelf.

Een van de dingen die mij heeft geholpen om al mijn ervaringen een plek te geven is mijn blog waar ik mijn ziel en zaligheid in kwijt kan, als je er een kijkje wil nemen ben je van harte welkom, je kunt me er eventueel ook een mailtje sturen mocht je op mijn verhaal willen reageren.

Liefs,

Rabia Pearl

*(rabiapearl.com)*





*Miranda* was net 21 jaar en woonde met haar twee zoontjes op een flatje.

De vader van de kindjes had haar in de steek gelaten toen ze zwanger was van de jongste en was naar Portugal verhuisd waar zijn nieuwe vriendin woonde.

Zonder rijbewijs deed ze alles met haar jongetjes waarvan de oudste al naar school toe ging maar in 3 dagen tijd werd haar fiets gestolen en haar gas en licht afgesloten.

Met haar familie was de band moeizaam, ze had een groot gedeelte van haar jeugd doorgebracht in een gezinsvervangend tehuis na een vechtscheiding van haar ouders.

“In die dagen leek alles in te storten, ik bedacht me dat rigoureuze tijden vroegen om rigoureuze oplossingen en nam een taxi naar de rose buurt.

Een meisje die ik uit het tehuis kende werkte daar ook en ze legde me uit hoe alles werkte.

In het begin vond ik het wel een beetje eng, iedereen die langs loopt ziet je staan in je lingerie en natuurlijk is dat juist de bedoeling maar het was echt wel even wennen.

Ik verdiende iedere avond bakken vol met geld waar andere mensen een maand voor moesten werken maar ik smeed het niet over de balk.

Mijn doel was om de toekomst van mijn kinderen veilig te stellen en een buffer op te bouwen waardoor we nooit meer in de situatie zouden komen als waar ik net uit kwam.

Eindeloos knokken voor elementaire behoeftes, als je het eenmaal financieel heel slecht hebt dan wordt het alleen maar erger, je hebt geen enkele weerstand meer, ook mentaal is dat erg zwaar.

In het begin ging ik werken en naar huis maar na een paar maanden werken en wat meiden te hebben leren kennen in de straat gingen we ook weleens stappen.

Tijdens het stappen had ik een tijdje leuk zitten kletsen met Mo, een vrolijke en humoristische jongen met pretoogjes en een kop vol pijpenkrullen.

Ik schrok me dood toen hij opeens aan mijn raam stond een paar dagen later maar hij stelde me direct gerust en zei dat ik niks had om me voor te schamen, integendeel.

Als hij zelf een vrouw was had hij ook achter de ramen gaan staan zei hij en ik vertelde hem wat me ertoe had bewogen om dit werk te gaan doen, hij begreep me en zei dat hij het heel erg vond dat ik zo alleen was in de wereld met die twee kleine jongetjes van me.

Het leek hem leuk om ons eens mee te nemen naar de dierentuin, ik hield het een beetje af.

Mijn kinderen waren mijn alles en ik liet niet snel vreemden toe in ons leven.

Toen ik Mo na 3 dagen nog niet gebeld had stond hij weer voor mijn raam en vroeg me waarom ik niks van me liet horen, daarop heb ik hem eerlijk antwoord gegeven en hij was wederom vol begrip en zei dat hij alleen maar meer respect voor me kreeg iedere keer dat we met elkaar spraken.

Een week later was hij er weer, ik zei hem dat hij wel heel veel door de buurt heen liep en hij knipoogde naar me.

“Ik wil je graag zien, je hebt indruk op mij gemaakt en mocht er wat zijn, bel me dan maar als er niks is, bel me dan ook...” lachte hij en ik besloot hem te bellen vlak voor ik op het laatste moment met wat meiden uit zou gaan. Hij zou er toch wel zijn dacht ik en het leek me eigenlijk ook best leuk hem weer te zien op een andere plek.

We dronken twee drankjes aan de bar en zijn toen samen weggegaan, ergens wat eten en in die shoarmazaak hebben we zitten kletsen totdat de eigenaar ons vriendelijk verzocht naar huis te gaan omdat de zaak sloot!

De dagen erop ontplofte mijn whatsapp, de berichtjes bleven komen en ik vond het best leuk al die aandacht,

Al gauw vormden we een setje en hij stelde mij voor om eens een weekje samen weg te gaan zodat we elkaar wat beter konden leren kennen en omdat hij vond dat ik wel erg veel werkte, we zouden natuurlijk mijn zoontjes meenemen die hadden ook wel wat tijd met me in te halen zei hij.

We gingen naar center parcs en we hadden het echt heel gezellig met elkaar, hij was enorm lief voor de jongetjes en die genoten van zijn aanwezigheid.

Op de laatste avond zei hij dat hij ons wilde voorstellen aan zijn moeder maar dat hij wel eerst van me wilde weten of ik echt serieus met hem was want zijn moeder die was zo'n beetje heilig voor hem.

Ik voelde me eigenlijk een beetje vereerd, dat hij mij naar zijn moeder wilde brengen en kreeg daardoor de bevestiging dat ik meer was voor hem dan een scharrel.

Zijn moeder sprak nauwelijks Nederlands dus zijn broertje en hij waren van alles aan het vertalen, zijn zus was erg ziek en die moeder zat erom te huilen, ik sloeg mijn arm om haar heen in de hoop dat ik haar troost kon bieden.

Ze leek dat erg fijn te vinden en zei dat ze blij was met mij.

Mijn vriendinnen vonden Mo niet onvriendelijk maar begrepen niet waarom ik zo hard van stapel liep, meteen samenwonen!

Eerlijk gezegd bleef hij gewoon bijna elke avond slapen tot ik doorhad dat hij bij ons woonde en het voelde goed.

Hij gaf me het gevoel dat ik niet overal meer alleen voorstond en gaf mijn jongetjes het gevoel dat hij hun pappa was, ze maakten tekeningen voor hem op school en hij nam ze trots in ontvangst.

Mo zei me dat ik een plan nodig had, wat zou ik over 5 jaar willen doen?

Daar had hij een punt want ik had helemaal geen plan, ik had er wel 10 en kon er zelf niet uitkomen wat het nou moest worden maar nu had ik eindelijk iemand die met mij mee wilde denken.

Hij vond dat ik zo spontaan en vriendelijk was, zo verzorgend, misschien zou een hotel wel bij me passen.

Aan de middellandse zee bijvoorbeeld, daar had je prachtige plekjes waar het toerisme nog niet massaal was ontdekt en de prijzen nog te bereiken waren en het belangrijkste: waar ik een nieuwe start zou kunnen maken.

Hij hield me voor dat als mijn zoontjes ooit te weten zouden komen wat ik gedaan had, ze zouden nooit meer hetzelfde naar mij zouden kunnen kijken.

Hij was altijd al van plan om iets met horeca te gaan doen in die regio dus zo kwamen onze paden mooi samen.

Hij zat een beetje in de handel zei hij en bleef daar verder vaag over, ik wilde niet teveel vragen want het was beter als ik er maar niet teveel van wist zei hij als hij voor zaken wegging.

Het enige dat ik te horen kreeg was dat hij dat in het buitenland deed en daarom soms een of 2 nachtjes weg was.

Hij stuurde me dan nog wel lieve whatsappjes maar bellen kon niet, vanwege locatiebepaling als zijn lijn getapt zou worden.

Soms kwam zijn broertje bij me langs als hij er niet was, om mijn kinderen en mij gezelschap te houden

Hij reed ons overal naar toe als ik ergens heen moest.

Mo was heel zorgzaam, tot het overdrevene aan toe, ik vond het heerlijk en genoot er volop van.

Van de ene op de andere dag werd hij ziekelijk jaloers, zei dat het door zijn ex kwam die hem in de maling had genomen en doordat hij zo gek op mij was werd hij bang om me te verliezen.

Hij had continu bevestiging nodig dat alles wat ik zei klopte en dat ik echt voor hem ging.

Ik voelde me en werd ook steeds meer gecontroleerd, ook door meisjes die in de straat werkten en met mij kwamen praten, ook door de vriendjes van die meiden die weer bevriend waren met Mo.

Zoals ik in het begin niets verkeerd kon doen bij Mo zo kon ik al gauw helemaal niks meer goed doen bij hem.

Hij bekritiseerde alles aan mij, mijn haarkleur, kledingstijl, kookkunst, opvoeding. Alles.

Ik werd er erg onzeker van en was bang om mijn veilige haventje te verliezen dus liep op mijn tenen om hem heen.

We liepen eens op straat met boodschappen en een oude man liep ons tegemoet, hij glimlachte en zei goedemiddag wat ik beantwoordde en daar midden op straat schold Mo me voor rotte vis en hoer uit.

Volgens hem was ik geprogrammeerd om iedereen te verleiden en ik moest recht voor me uit kijken, met niemand praten en nergens op reageren anders kreeg hij een woedeaanval.

Hij wilde dat we onze financiën bij elkaar zouden leggen maar ik had daar nog wel moeite mee.

We waren pas een paar maanden bij elkaar en ik vond dat erg snel voor blind vertrouwen maar hij overtuigde mij dat het in ieder huishouden zo gaat, ook als mensen op kantoor of in winkels werkten.

Als ik dat niet zou doen dan zag hij dat als een bevestiging dat ik geen toekomst met hem aan het opbouwen was.

We gingen uit elkaar want ik kwam niet over de brug maar al gauw stond hij diep in de nacht aan mijn deur, compleet doorgesnoeven en in de paniek modus.

Hij huilde tranen met tuiten, zei dat hij vroeger verslaafd was geweest en had gezworen op zijn moeder nooit meer te snuiven en kijk wat ik in hem los had gemaakt! Ik had hem zoveel pijn gedaan dat hij er toch weer mee was begonnen.

Ik was ontzettend geschrokken en voelde me ontzettend schuldig, misschien was ik ook wel zo beschadigd door mijn verleden dat ik geen vertrouwen meer durfde te hebben.

Ik stelde voor dat ik de helft van mijn verdiensten met hem in de pot zou doen voortaan zodat we samen een huishoudpotje zouden hebben en daarmee ging hij akkoord, dat voelde tenminste nog als een blijk van vertrouwen dat hij nodig had zei hij en hij beloofde op zijn beurt minder jaloers te zijn.

Alles was koek en ei al ging hij steeds vaker naar het buitenland voor zijn handel, ik maakte me daar weleens zorgen om maar hij wuifde dat weg door te zeggen dat hij wilde dat ik sneller klaar zou zijn met het werk omdat hij dat niet meer trok.

Hij moest daarom wel zorgen dat er meer geld binnen kwam om onze doelen te behalen.

Op een dag kwam er een nieuw meisje bij ons in het pand werken, zij zag Mo de deur uitlopen bij me en zei tegen me dat die klant die ik net had een pooier was die meisjes had werken in Amsterdam.

Zij had daar een tijdje gestaan en had gezien hoe zijn broertje of hij daar hen of het geld kwam halen.

Ik confronteerde hem en hij ontplofte direct; hoe ik het in mijn domme hoofd kon halen naar zo'n wijf te luisteren. Zij wilde hem en kom hem niet krijgen en nu probeerde zij ons op te breken omdat ze zich er niet overheen kon zetten.

Een paar weken later kwam hij totaal in paniek thuis, we moesten direct weg.

Ik kon alleen een weekendtas inpakken en opschieten.

We moesten de jongetjes van school halen en reden meteen richting het oosten van het land waar we 3 nachten in een hotel zaten. Telefoons moesten uit om het signaal niet te laten registreren.

Hij zei dat er een hasj transport was onderschept, de chauffeur zat vast in Frankrijk en de partij was nog niet betaald.

De bende die de hasj geleverd hadden wilden meteen betaald hebben nu alles fout liep en ze bedreigden ons complete gezinnetje, mijn kinderen en zijn moeder en familie.

Zoveel geld hadden wij niet ook niet als we ons spaargeld zouden opofferen.

Hij stond doodsangsten uit, zei dat ik er geen idee van had met wie we allemaal te maken hadden hier en dat er om de haverklap mensen werden afgeknald door die bende.

Ik durfde niet meer naar huis terug en huurde een appartement van een collega die een maand naar Colombia op vakantie ging. We zaten daar in een bijna kaal huis maar we waren in ieder geval veiliger af dan thuis.

Hij verdween een paar dagen van de radar, zijn broertje bleef bij mij met een doorgeladen pistool.

Toen hij terug kwam vertelde hij me dat hij een regeling kon treffen maar met veel rente en dan zou ons niets overkomen.

Ik was blij dat we weer naar ons eigen huis konden en werkte 7 avonden per week om van het probleem af te komen, Mo liep altijd met wapens op zak voor de zekerheid.

Op een dag had ik een klant, hij stelde zich ooit voor als Castro.

Hij was al vaker bij mij geweest en die had Mo ook eens bij me de deur uit zien lopen.

Castro waarschuwde me voor hem, zei dat ze samen waren opgegroeid maar dat hij het contact had verbroken omdat hij niks te maken wilde hebben met pooierpraktijken.

Mo bleek al meer dan 10 jaar meisjes te hebben werken en schuwde geen enkel middel om die meisjes onder druk te zetten, sterker nog, de hele familie zat in het complot.

Die jongen had zelf gezien hoe die moeder een koektrommel en een naaikist onder in de kast bewaarde waar Mo en zijn broertje geld in stopten dat zij van meisjes hadden afgepakt.

Ze bewaarden ingelijste foto's in de kast voor wanneer Mo en zijn broer met hun meisjes langs kwamen dan werden die in de kamer neergezet alsof ze er altijd stonden maar zodra ze de auto weer instapten verdwenen die meteen weer in de kast.

De familie stond erom bekend in de wijk, zelfs de vader had het gezin verlaten vanwege de praktijken.

Die wilde uit schaamte en afkeer niet eens meer in de stad komen.

Mij was verteld dat Mo's vader zijn moeder erg slecht had behandeld en dat hij door zijn eigen zoons het huis uit was gejaagd maar dat verhaal bleek slechts voor een gedeelte waarheid.

Ik wilde die klant niet geloven en confronteerde Mo er niet mee.

Op een dag waren we bij zijn moeder en opeens wilden ze allemaal naar de markt, ik zei dat ik me niet lekker voelde en dat ik op de bank zou blijven liggen totdat ze terugkwamen.

Zodra ik de auto weg hoorde rijden holde ik naar de kast en trok de deurtjes open.

Ik zag een naaikist en een grote koektrommel, brak mijn nagels om dat kreng te openen en ja hoor het zat vol biljetten van 100, 200 en 500 euro.

Alsof dat nog niet genoeg bevestiging was lagen er in de kast ook ingelijste foto's van Mo en zijn oudere broer met andere vrouwen erop.

Het leek wel alsof de grond onder me verdween en ik in een sinkhole terecht kwam.

Ik herinner me nog goed dat ik schrok omdat ik iemand keihard hoorde ademen en schrok nog erger toen ik me realiseerde dat ik het zelf was.

Met trillende handen belde ik Castro, ik wist dat hij in dezelfde wijk woonde en vroeg hem huilend om me op te halen.

Hij was er met 5 minuten en ik stapte gauw in maar niet voordat ik alle foto's door het hele huis heen had neergezet en de helft van het geld had meegenomen.

We reden naar een stad in het zuiden van het land en daar zette hij mij met mijn kinderen af.

We zouden daar een paar dagen blijven zodat Mo kon afkoelen.

Castro reed meteen terug naar de stad om met hem te gaan praten.

Ik geloofde eigenlijk niet dat Mo daarvan onder de indruk zou zijn, mijn telefoon gooide ik tegen de muur omdat ik er een zenuwinzinking van kreeg, dat ding bleef piepen doordat Mo me doorlopend belde en dreigende appjes stuurde.

Een dag later stond Castro aan de receptie van het hotel om te kijken of alles goed ging.

Hij had een oud toestel van zichzelf meegenomen met een nieuw simkaartje zodat ik in elk geval kon bellen als dat nodig was.

Ik vertrouwde hem aan de ene kant wel omdat hij aantoonbaar de waarheid had gesproken maar ik begreep niet waarom hij mij zo hielp.

Mo zou het hem vast niet in dank afnemen, wat wilde hij er van mij voor terugzien?

Ik vroeg het hem op de man af en hij zei niets maar ik geloofde dat niet, hij kon hier problemen van krijgen.

Hij begon keihard te lachen toen ik dat zei en vertelde me dat Mo en zijn broers allang meisjes bang konden maken. Tegen mannen durfden ze helemaal niet op en Castro was ook nog eens in de verte familie van Mo doordat Mo's moeder de nicht was van zijn eigen moeder.

Hij had Mo al gezegd om me met rust te laten anders zou hij ervoor zorgen dat het verhaal bij de familie van moeders kant terecht zou komen en dat zou een schande zijn dat ze helemaal niet konden gebruiken.

Ik durfde niet meer te gaan werken uit angst dat ik Mo of zijn broers onder ogen zou komen.

Uiteindelijk ben ik in een andere stad gaan werken, een paar weken daarna verscheen hij daar.

Hij liep direct op mijn raam af en begon als een gorilla te bonzen op de deur.

Een van mijn collega's deed haar deur open en schreeuwde dat zij de politie en de huisbaas ging bellen als hij niet weg ging dus hij droop af maar bleef aan de overkant naar me wijzen terwijl hij aan het bellen was.

Ik belde in paniek Castro wat ik moest doen, hij zei rustig blijven, hij probeert je gewoon te intimideren.

Blijf lachen naar de klanten, doe net of het je niks kan schelen, als hij ziet dat je bang bent dan gaat hij door maar als je je cool bewaard is zijn macht over je uitgespeeld.

Ik deed wat hij zei maar voelde me net een robot, een bange robot.

Gelukkig kreeg ik een vaste klant en kon ik mijn routine oppakken maar toen hij wegging stond Mo al voor de deur en liep direct naar binnen.

Hij wilde mijn gordijnen dicht doen en ik trok ze open, wilde niet dat hij iets met mij kon doen zonder dat iedereen het zou zien. Hij duwde me keihard op het bes en sloot de gordijnen weer.

Hij schreeuwde dat ik in gevaar was, dat Castro bij de bende hoorde die wij geld schuldig waren en dat ik een domme gans was die zich had laten bespelen.

Terwijl hij stond te schreeuwen met consumptie keek ik naar hem met de ogen van een vreemde.

Ik zag hem voor wat hij was, een niksnut, een agressieve parasiet.

Hij wilde mijn kinderen hun geld afpakken om er later in luxe van te leven.

De angst was weg, alleen de woede bleef over en de verontwaardiging.

Ik weet niet waar de stem vandaan kwam die hem als een kleuterjuf uit stond te leggen dat hij zichzelf bij elkaar moest rapen en dat het spel uit was.

Er viel niets meer te redden, goed te maken, uit te praten.

Hij trok zijn pistool en duwde het tegen mijn hoofd maar op dat moment stak de huisbaas de sleutel in het slot terwijl hij op de deur klopte en zei dat hij naar binnen kwam.

Vliegensvlug stopte Mo het pistool weg en zei dat hij mijn vriend was en dat er niets aan de hand was.

Mijn huisbaas was gewaarschuwd door mijn oplettende collega's en trapte niet in het verhaal van Mo.

Hij zei dat hij meteen weg moest gaan en zei dat als hij hem nog een keer zou zien de politie zou bellen.

De camera's stonden altijd aan in de buurt dus zou hij niet alleen snel gezien worden, als ik wilde kon ik aangifte gaan doen en de beelden van deze avond ook gebruiken.

Alsof het niet genoeg was stond ook Castro plotseling in mijn kamer, hij keek naar Mo en zei hem dat hij lekker naar Amsterdam moest gaan in plaats van zijn kleine broertje er rond te laten lopen om op die meiden te letten.

Dat hij hem gewaarschuwd had alles aan de familie te vertellen en dat hij dat direct zou doen als Mo ooit nog contact met mij zou zoeken.

Mo begon te schreeuwen dat ik geld gestolen zou hebben van zijn moeder maar Castro lachte hem keihard uit.

De huisbaas begon ook te lachen en Mo droop af.

Ik heb hem daarna nooit meer gezien, zijn broers wel maar die negeerden me als een volslagen vreemde wat ik prima vond.

Castro heb ik daarna nog een paar keer gezien, hij heeft mij verteld dat een meisje die hij gekend heeft zelfmoord had gepleegd nadat ze voor een loverboy had gewerkt en dat dit zijn motivatie was om mij te helpen. Een half jaar later ging hij trouwen en wilde niet meer in de straten komen.

Ons contact is toen verwaterd, ik zal hem altijd heel erg dankbaar zijn.

Ik voelde mezelf ontzettend dom en schaamde me heel erg dat ik me er zo in heb laten lopen door Mo.

Hij sloeg me niet om aan geld te komen, hij manipuleerde en intimideerde me.

Hij zorgde dat mijn vriendinnen geen invloed op me uit konden oefenen doordat ik hen niks kon vertellen omdat ik of aan het werk was of met hem was of omdat dingen niet over de telefoon besproken konden worden (we werden getapt vanwege onderzoek naar de bende)

Hij bedreigde me direct en indirect maar sloeg me nooit als ik een slechte avond had en ik had het idee dat werken onder dwang altijd met fysiek geweld gepaard ging.

Het duurde een hele tijd voordat ik in zag dat ik onder dwang gewerkt had, gedwongen was om mijn verdiensten aan hem af te staan.

Ik was er goed vanaf gekomen door Castro en door toch naar het stemmetje in mijn hoofd te luisteren die zei dingen niet klopten en dat ik op onderzoek uit moest gaan.

Het heeft lang geduurd voor ik mijn schaamte kwijt ben geraakt.

De relaties na Mo heb ik totaal verpest door mijn onzekerheid en mijn wantrouwen, daarom besloot ik om in therapie te gaan.

Ik heb veel over mezelf geleerd en ook geleerd hoe ik met situaties om kan gaan.

Iedere ervaring die ik in mijn leven heb gehad heeft mij gevormd tot wie ik nu ben,

Ik ben trots op mezelf en gebruik mijn ervaringen om anderen in moeilijke situaties te helpen.

Zo ben ik vrijwilliger om jongeren bij te staan die zonder hun familie opgroeien, in tehuizen zoals waar ik zelf heb gewoond.

Een relatie heb ik momenteel niet, ik focus me nu op mijn jongetjes en mezelf.

Heb de bevestiging niet nodig van een man die me compleet maakt.

Ik ben al compleet en voor het eerst in mijn leven echt gelukkig, ik denk dat dit juist komt doordat ik de bevestiging die ik zo hard nodig heb niet langer bij anderen maar bij mezelf zoek en ook vind!

Het werk doe ik inmiddels niet meer, heb het nog een jaar gedaan na het hele verhaal met Mo maar vond het mooi geweest.

Via een uitstap project ben ik aan een opleiding begonnen, dat had ik op eigen kracht ook kunnen bereiken maar ik had behoefte aan iemand met korte lijntjes naar instanties en zo ben ik in een stroomversnelling gekomen.

Ik ben dankbaar voor alle hulp die ik gehad heb en doe mijn best om de wereld een betere plek te maken.

Het had makkelijk geweest om te zeggen, ik heb een moeilijk leven, mensen zijn allemaal slecht dus ik word ook slecht maar ik heb mijn hele leven al gevoeld dat ik anders ben dan anderen.

Ik heb er bewust voor gekozen om goede dingen te doen met mijn slechte ervaringen.

Het is niet zo dat ik ondanks mijn ellende in staat ben om anderen te helpen maar juist daardoor.

Zo is niets voor niets geweest en dus heb ik uiteindelijk van alles en iedereen gewonnen!

Mijn advies aan sekswerkers die zich afvragen of hun partner misschien teveel op hun geld uit is?

Luister naar die stem in je hoofd, je bent niet paranoïde.

Zie je intuïtie als je beschermengel, let goed op want iedere keer als je die negeert dan ga je op je bek.

Vertrouw op jezelf en wees niet bang om je eigen weg in te slaan als het niet goed voelt.

Zeggen tegen jezelf dat er in iedere relatie wel wat is en dat hij het allemaal niet zo bedoeld als hoe het over komt is jezelf in de maling nemen.

Je bent het tegenover jezelf verschuldigd om eerlijk te zijn.”





## *Tips & Tricks*

- *Hou altijd je verdienen/uurtjes goed bij zodat je later niet voor grote verassingen komt te staan bijvoorbeeld met de belasting of exploitanten. (Olivia)*
- *Sponsjes haal ik altijd op voorraad liefste bij Door2Door omdat het daar tegen inkoopsprijs kan, dat scheelt me veel geld en zo ben ik altijd voorbereid. (Joanne)*
- *Bij fotoshoots voor de websites altijd meer dan 4 setjes meenemen zodat je een lekker uitgebreid profiel kunt (laten) maken, dat trekt meer klanten aan, denk ook aan meerdere hakken en laarzen! (Joyce)*
- *Onthoud de namen van je klanten, klinkt misschien stom maar ze waarderen het echt. Je komt zo veel oprechter over! (Tamara)*
- *Als een bureau/ exploitant je dingen wil opdringen die je niet wil doen meld dit dan bij een vertrouwenspersoon (ben)*
- *Kietel een klant altijd onder zijn ballen terwijl jullie het op zn hondjes doen, nog nooit een klant gehad die dat niet lekker vond en sneller klaarkwam! (Chrissy)*